

Grundlovstale 2018

Gladsaxe Konservative Grundlovs møde, 5. juni 2018 i Aldershvile Parken i Bagsværd

Af **Mathilde Dyreborg Skovgaard**, formand for Lyngby-Tårnbæk Konservativ Ungdom, medlem af bestyrelsen for Den Konservative Vælgerforening i Gladsaxe.

I dag fejrer vi demokratiet.

Vi fejrer de borgere der gik til kongen og krævede deres rettigheder og fik sat en stopper for enevælden.

Vi fejrer at grundloven selv i dag, mange år efter den første grundlovs indførelse, til stadighed kan samle folket. Den er blevet et symbol på vores fælles danskhed og den var den første pejlepind, der viste hvor man ønskede samfundet skulle bevæge sig hen.

Selvom det i den første grundlov kun gav ca. 15% af befolkningen ret til at stemme, så var det et vigtigt skridt frem mod det demokrati vi har i dag. Ja, demokratiet har udviklet sig meget siden. Men vi er ikke i mål! Nogle af jer der står her i dag, er måske medlem af et politisk parti. Og uanset om hvilken overbevisning og hvilket parti det er, så skal der lyde en stor tak. Tak fordi i deltager i demokratiet, tak fordi at i kræver jeres ret til indflydelse.

Mit navn er Mathilde Skovgaard, og jeg vil fortælle jer lidt om min historie i politik, og hvorfor jeg valgte at tage del i demokratiet.

Jeg har selv været aktiv i politik siden jeg var 17 år. Det var ikke noget der lå i kortene, da jeg ikke kommer fra en familie hvor politik fyldte særlig

meget rundt om middagsbordet. Men for mig var det et meget naturligt valg. Jeg kan huske at jeg tænkte, at hvis jeg skulle have retten til at brokke mig, og klage over samfundet, og det var jeg ellers god til skal jeg hilse og sige, så havde jeg også pligten, til at deltage aktivt, og selv være den forandring jeg ønskede at se.

Jeg møder til stadighed folk, og her især unge mennesker, der undrer sig, over at jeg er politisk aktiv. Jeg oplever ofte, at de ikke forstår politik, fordi det er for indviklet. Vi kan se at antallet af mennesker der er medlem af et politisk parti er dalet. Det synes jeg er ærgerligt. For det giver mulighed for at komme helt tæt på, og være med til at beslutte hvad der skal sættes fokus på.

Jeg oplever også ofte at de unge opgiver på forhånd, fordi de mener at man bliver negligeret som ung. Til dem kan jeg kun sige, vær den forandring i selv ønsker at se.

Jeg vil ikke stå her og lyve, og sige at det altid er lige nemt at være ung i den offentlige debat. Man møder ofte kommentarer som ”Hvad ved du om det, du er jo blot et barn” og ”det er du for ung til at udtale dig om”. Og kommentarer som disse blev jeg også mødt af, da jeg for første gang kastede mig ud i den offentlige debat. Først blev jeg chokeret og nok også lidt nedtrykt. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg, som var gammel nok til at stemme, ikke skulle være gammel nok til at have en stemme i den offentlige debat? Men jeg må også indrømme at det gav mig blod på tanden, det gav mig motivation til at kæmpe videre. Jeg ville vise

Danmark, at bare fordi man er ung og ikke særlig rig på livserfaring, er det okay at have en holdning. Jeg er ikke naiv, jeg ved godt at der er ting jeg mangler at erfare. Men lad os nu turde at åbne op for de unge stemmer, og lade dem deltage og forme sig i debatten. Hvem ved, måske bliver man endda klogere af det.

Jeg gik ind i politik, som de fleste andre, fordi jeg havde en drøm. Jeg var, og er nok stadig, ung og naiv, men jeg har visioner. Jeg har visioner for den danske ungdom, jeg har visioner for Danmark, og jeg har visioner om, hvilket samfund jeg ønsker at se mine børn vokse op i.

Jeg tror på et samfund, hvor vi hjælper dem der virkelig har brug for det. Jeg tror på et samfund, hvor vi som individer tager et ansvar for fællesskabet. For jeg tror på mennesker.

Jeg tror på et samfund hvor dem der kan selv, de skal selv. Og vi har ikke brug for staten til at brandbeskatte borgerne, så vi kan omfordele mere mellem middelklassen. Nej jeg tror på, at hvis vi skaber bedre rammer for erhvervslivet og gør det attraktivt at starte virksomhed i Danmark, så skaber det vækst.

Jeg tror på et Danmark, hvor vi tør at stå ved vores værdier. Vi skal turde at holde fast ved de danske værdier, som generationer før os har været med til at bygge op. Vi har ikke retten til at negligere de her værdier, fordi vi er bange for at støde nogen. Jeg tror i bund og grund på, at folk der vælger at komme til Danmark, ønsker at bidrage til samfundet. Så lad os hjælpe dem med det. Lad os være åbne og imødekommende, men til stadighed vise, at

man altså kun er velkommen, hvis man ønsker at bidrage positivt til samfundet. At have de rettigheder, og de muligheder vi har i vores demokrati, er ikke blot et ret, det forpligter. Så lad os bruge denne dag hvor vi hylder demokratiet, til at huske på, at vi ikke må tage det for givet, og at det er okay, at stille krav til folk, hvis de ønsker at være en del af det.

Det er sådan et samfund jeg ønsker. Og jeg fandt et sted, hvor der var andre der ønskede det samme. Konservativ Ungdom. Det udviklede mig, og udfordrede mig. Det gav mig mulighederne for at blive hørt, for at gøre en forskel og for at få en stemme. Konservativ ungdom var der, hvor jeg kunne deltage aktivt i demokratiet og skabe relationer.

Jeg meldte mig ind en kold efterårsdag i oktober. Jeg havde netop besluttet mig for at indstille min karriere som eliteroer i Bagsværd Roklub, for nu skulle der ske noget nyt. 75kr sendt på mobilepay til Konservativ Ungdom, og så var den klaret. Meget nemt, men meget nervepirrende. Lige så spændt jeg var for at komme i gang, lige så nervøs var jeg også. Kunne jeg passe ind her? Jeg vidste ikke meget om politik, andet end at jeg havde en holdning og havde fundet ud af at den vidst nok passede ind hos De Konservative.

Der går ikke lang tid før ”velkommen” beskederne tikkede ind i min indbakke. Og kort tid efter, sad jeg på Konservativ Ungdoms lokaler på Frederiksberg, til det første uddannelsestrin, grundkurset. Jeg kan huske, at jeg skulle ud at spise med mine forældre den aften. Og hele den middag

gik vist nok med at fortælle hvor fedt det havde været, hvor meget jeg havde lært, hvor fede mennesker jeg havde lært at kende og ikke mindst hvor spændt jeg var på at komme i gang.

Jeg deltog i mine første arrangementer, som både var af politisk og social karakter. Jeg følte mig hurtigt inkluderet og velkommen, jeg blev inddraget og folk var interesseret i at høre, hvad jeg havde at sige. Jeg fik at vide, at hvis man ønskede at engagere sig, var der rig mulighed for at få anerkendelse og ganske rigtigt. Pludselig sad jeg i bestyrelsen i Konservativ Ungdom i Lyngby-Taarbæk, så blev jeg næstformand, og her Januar 2018, blev jeg valgt som formand. Jeg fik muligheden for at være kampagneleder for en kommunalvalgskandidat, og nu for at være en central del af ledelsen i en folketingsvalgskampagne for vores spidskandidat her i omegnen, Rasmus Jarlov. Jeg ønskede at bidrage og jeg fik tifold igen.

Mit arbejde i Konservativ Ungdom og Det Konservative Folkeparti har givet mig utrolig meget. En viden, stærke og tætte relationer, kompetencer og et bredt netværk af dygtige folk. Vigtigst af alt har det givet mig en mulighed for at blive hørt og for at få indflydelse. Og jeg ville ikke være foruden. Konservativ Ungdom viste mig, at der var en plads til mig.

Der er en plads til alle, om man ønsker at blive lokalformand som jeg selv, eller man blot ønsker at støtte og deltage på et lavmælt niveau.

Det motiverer mig at se nye, unge, kræfter i Konservativ Ungdom, der ligesom jeg selv har et ønske om at gøre en forskel.

Det engagement, det holder stadig den dag i dag.

Det demokrati vi har i dag, skal kunne rumme alle stemmer. Uanset om man er politisk aktiv, eller ej. Uanset om det er en ny svømmehal i kommunen eller finansloven man har en holdning til, så vil jeg opfordre alle til at deltage i demokratiet. Råb op.

Ja, i dag fejrer vi demokratiet.

Så lad os bruge denne dag til at huske os selv på at deltage aktivt, unge som gamle, og at turde at deltage i den offentlige debat.

Jeg ønsker jer alle en god grundlovsdag

Tak for ordet.