

Indstilling nr. 4 - Indstillet af Konservative i Gladsaxe

Velfærdsstaten truer velfærden

Velfærdsstaten er ved at fratage borgerne ansvaret for deres eget liv. Derved truer velfærdsstaten vore alles velfærd. Når den offentlige sektor vokser hurtigere end den private sektor kan nå at være med til at finansiere, betyder det et fortsat alt for højt skattetryk.

10 Verdens højeste skattetryk er dræbende for både virksomhedernes og borgernes initiativer. Virksomhederne får ikke lyst til at investere tilstrækkeligt, og de mennesker, der arbejder, oplever, at hovedparten af deres løn går til staten og de øvrige offentlige kasser, og ikke til dem selv.

20 Med globaliseringen har kapital og arbejdskraft fri bevægelighed. Lande, hvor det ikke er rentabelt at investere og producere, vil i fremtiden gå glip af investeringer med den naturlige konsekvens, at landene vil miste arbejdspladser og velstand.

Velfærdsstaten koster velfærd!

30 Danmark har et af verdens højeste skattetryk og vil i fremtiden miste konkurrenceevne til lande med et lavere skattetryk. Det betyder færre arbejdspladser og dermed et fattigere Danmark.

Vi vil i fremtiden ikke kun miste produktionsarbejdspladser men også vidensarbejdspladser.

40 Vores velstand kan kun fastholdes, hvis vi kan skabe flere arbejdspladser, som producerer varer og tjenesteydelser, der efterspørges på

det globale marked til konkurrence-dygtige priser.

Vores store offentlige sektor og velfærdsstaten truer velstanden i samfundet. Danmark har ikke brug for en større offentlig sektor og flere og højere skatter.

Stop for hjælp til dem, der kan selv

Velfærdsstaten i dag handler ikke om, at de, der ikke kan hjælpe sig selv, får hjælp. I dagens velfærds-samfund får selv borgere, der bør kunne klare sig selv, ydelser fra det offentlige.

Hjælp skal kun gives til borgere, der ikke kan, men gerne vil klare sig selv. Hjælp skal ikke gives til borgere, som kan klare sig selv, men ikke vil.

Ved at sænke de alt for høje danske skatter, skal den enkelte borger have forbedret retten til at bestemme over sit eget liv, og ikke gøres stadig mere afhængige af offentlige tilskud og politikernes beslutninger.

Skatten skal ned

Skal Danmark i fremtiden klare sig i den internationale konkurrence er det nødvendigt, at skatterne sættes ned og den offentlige sektor bliver mindre.

Gennemsnitsskatten for såvel lavt-som højt-lønnede i Danmark er blandt de højeste i OECD. I Danmark er gennemsnitsskatten for en lavtlønnet 55 %. Det er op til

15 procentpoint over andre lande i OECD.

Vi ønsker, at man skal kunne leve af sin løn, uden at skulle modtage tilskud fra offentlige myndigheder. Det er ikke muligt, når skatten tager mere end 50 % af ens løn.

Høj skat = færre arbejdspladser

Den høje danske marginalskat gør, at virksomhederne har svært ved at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og at dansk arbejdskraft søger til udlandet. Er der ikke de nødvendige kvalifikationer til stede, bliver virksomheder tvunget til at søge til udlandet og placere deres virksomheder dér, hvor arbejdskraften er. Den danske forskerordning er et skridt i den rigtige ordening. Og erfaringerne omkring forskerskatten viser netop, hvad der er problemet med de høje danske skatter.

Vi ønsker en velstandsstat

Ved at skabe et velstandsstat, hvor borgerne har ansvaret for deres eget liv, og hvor skatterne er lave, kan Danmark tiltrække flere virksomheder og dermed skabe de arbejdspladser, som er nødvendige for at sikre velstanden i samfundet. Der skal altid være en sund balance imellem den private og den offentlige sektor. Vi må aldrig glemme, at det er den private sektor, der skal sikre, at vi har råd til at finansiere alle de nødvendige offentlige udgifter.

Kun ved at lægge ansvaret tilbage til den enkelte borger, sikrer vi vor fælles velstand.